

## Onderwijsforum

Stelling december 2018

**Het is een taak van het onderwijs om met leerlingen over maatschappelijke gebeurtenissen te praten!**



In totaal hebben 30 forumleden (29%) hun mening over deze stelling gegeven. Men is erg eensgezind: iedereen is er in meer of mindere mate eens.

Wat geven de forumleden als toelichting op hun antwoord?

### *Helemaal mee eens*

- Helemaal mee eens in het kader van burgerschap. Echter er zeer wel voor waken dat onderwijs niet de vergaarbak wordt van maatschappelijke issues met de verwachting dat het daarbinnen wel zal worden opgelost.
- Het is belangrijk dat leerlingen zich veilig kunnen voelen en over diverse zaken te kunnen praten.
- Het is goed dat leerlingen bij maatschappelijke gebeurtenissen leren om zaken van verschillende invalshoeken te bekijken. Het is goed dat ze met anderen hierover praten, zodat ze leren dat hun mening kan verschillen van die van een ander, maar daarom nog niet goed of fout hoeft te zijn.
- Hoort bij burgerschap.
- Onderwijs is meer dan bijbrengen vak inhoud. Vorming is minstens zo belangrijk.



#### *Mee eens*

- Het is belangrijk om leerlingen hier zicht op te laten krijgen en hun eigen mening te laten vormen hierover.
- Horen en zien hoe leerlingen over bepaalde gebeurtenissen denken, kan de betrokkenheid vergroten en je laten ervaren hoe je bij bepaalde onderwerpen de insteek maakt.
- Niks werkt zo goed als contextrijk leren. Niet alleen is het dus goed bij de actualiteit aan te sluiten om de algemene ontwikkeling van de kinderen te bevorderen, maar tevens stil te staan bij hoe actualiteit onderdeel van het curriculum kan zijn.
- We begeleiden de kinderen, zodat ze zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. Daarbij hoort het praten over maatschappelijke gebeurtenissen.
- Zeker mee eens. Binnen het onderwijs komen leerlingen veelal in contact met een diverse groep leerlingen en docenten, met allen een eigen kijk op maatschappelijke gebeurtenissen. Door er samen over te praten vergroot je het wereldbeeld van leerlingen.

#### *Enigszins mee eens*

- Maar met mate en gericht op de relevantie.
- Mee eens, onder voorwaarde dat er geen mening van bovenaf opgelegd wordt. Verder vind ik dat je kinderen niet moet belasten met problemen die wij als volwassenen niet kunnen oplossen. Dat doen we al veel te veel. Er is zoveel moois om te ontdekken. Overwin het kwade met het goede.
- Niet de taak. Wel een deel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.