

In 60 seconden

Nieuwsbegrip

De hypochondrische inslag, gekoppeld aan diverse angsten van onze jongste nazaat, zijn een slechte combinatie met het vak Nieuwsbegrip op de basisschool. Voor de ouderen onder ons: de invoering van het jeugdjournaal begin jaren tachtig van de vorige eeuw was niet genoeg om de kinderen de dagelijkse ellende in de wereld uit te leggen. Op school wordt de actualiteit nog eens dunnetjes over gedaan, waarbij geen onderwerp taboe is.

Onze jongste trekt zich doorgaans weinig aan van wat er om hem heen gebeurt. Hij is het liefste thuis, vergezeld van playstation, mincraft, gary's mod en andere virtuele lol. De enige echte racebaan met echte autootjes die aan zijn eisen voldoet, moet met een smartphone bestuurd worden. Maar wees niet bang, hij wordt ook gedwongen te voetballen en beoefent het edele Wushu - Kung Fu - op niet onverdienstelijke wijze.

Hij zorgde zo voor weinig overlast, totdat Nieuwsbegrip zijn intrede deed. Sindsdien kunnen wij niet meer met het vliegtuig op vakantie (MH17), wil hij er zeker van zijn dat Afrika (Ebola) geen vakantiebestemming is en vreest hij bij elk pijntje dat hij kanker heeft. Elke keer zeggen wij dat het zo'n vaart niet zal lopen. Tot hij van de week thuis kwam met de aannahme dat hij gameverslaafd was. Hij wist zelf de remedie. Nieuwsbegrip? Topvak.

Gertjan van Geen ♦ g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl



Regionaal
3

**Gooien
Vechtstreek**